



PROTOCOL VERJAARDAG EN TRANENFEEST VIEREN

Verjaardag vieren

Ouders uitnodigen

Kinderen mogen op De Tweeling Kinderopvang hun verjaardag vieren. De pedagogisch medewerkers spreken met de ouders af wanneer het feestje gevierd zal worden en nodigen de ouders hierbij uit. Hoewel veel kinderen dit als heel bijzonder ervaren is het niet verplicht dat ouders hier bij zijn.

Moment van het feestje

Feestjes worden bij voorkeur tijdens het tafelmoment 's morgens om 9.30 uur gevierd. Zo kunnen ouders hun kind brengen, het feestje meevieren en daarna, zoals gewoonlijk, afscheid nemen terwijl het kind op de groep blijft. Als er twee kinderen op dezelfde dag hun feestje willen vieren, kan ook het tafelmoment om 15.30 uur ingepland worden. Ouder die hier bij willen zijn, nemen het kind dan meestal daarna mee naar huis. Het kan voor kinderen wat verwarrend zijn, als de eigen ouders later op de dag komen, daarna weer afscheid nemen en het kind op de groep blijft.

Op de babygroep wordt het feestje om 9.15 tijdens het tafelmoment gevierd. Hier is geen middagmoment mogelijk, omdat de kinderen dan juist allemaal afwisselend gaan slapen. Vaak nemen ouders een ouder broertje of zusje mee voordat het naar de verticale groep gaat.

Het verjaardagsritueel

Bij de verticale groepen gaan de kinderen aan tafel, de ouders krijgen koffie of thee en het kind mag zijn van te voren zelf versierde feestmuts opzetten. Er worden verjaardagsliedjes gezongen (zie pagina...) en het kind mag ook zelf een liedje uitkiezen. Daarna mag het de kaarsjes op de taart of in de verjaardagstrein uitblazen. Vervolgens mag het kind het kadootje uit de grabbelton grabbelen of krijgt het dit van een ander kind op groep. Dan mag het kind zelf (met eventueel wat hulp) de traktatie uitdelen en wordt er lekker gesmikkeld. Afhankelijk van de traktatie wordt er daarna nog fruit gegeten. Dan nemen de ouders afscheid en gaan naar huis.

Op de babygroep gaan de kinderen die wakker zijn aan tafel, de ouders krijgen koffie of thee en het kind mag zijn feestmuts opzetten. Kinderen die al erg moe zijn krijgen fruit en worden naar bed gebracht. Met de andere kinderen wordt het feestje gevierd. De muziekinstrumentjes worden uitgedeeld en er worden een paar verjaardagsliedjes gezongen. Een ouder broertje of zusje mag ook een liedje voor de jarige kiezen. Daarna worden de muziekinstrumentjes weer verzameld en het kindje mag uit de verjaardagsdoos zelf een (niet ingepakt) kadootje pakken (uit maximaal drie speelgoedjes). Daarna wordt de traktatie uitgedeeld, opgesmikkeld en gaan de ouders naar huis.

De traktatie

Wij geven de voorkeur aan gezonde en niet te grote traktaties. Traktaties waar wel veel suiker in zit, of te groot zijn, bieden we maar beperkt aan de kinderen aan en doen de rest in hun mandjes, dan kunnen ouders zelf bepalen wat ze hier mee willen doen. Kinderen vinden rozijntjes in een doosje met een ballon eraan, stukjes fruit in een mooi bekertje, een mini muffin of een mini krentenbol met een vlaggetje al heel feestelijk. Ter inspiratie staan op onze pinterest-site een aantal gezonde kinderlekkernijen. Kijk op <https://www.pinterest.com/> pinner: De Tweeling. Het is voldoende om voor de kinderen (en eventueel pedagogisch medewerkers, ouders en broertjes of zusjes) die op de dag van het feestje aanwezig zijn in de groep. Over gebleven traktaties mogen weer mee naar huis genomen worden of we verdelen ze over de mandjes van de kinderen die op een andere dag komen.

De verjaardagsliedjes

De verjaardagsliedjes die we het meeste zingen staan hieronder. We hebben in overleg met de ouders besloten geen liedjes zoals 'Hankie Pankie' of 'Brokopovnjev' te zingen.

Weet je wie er jarig is

Weet je wie er jarig is?
Ik denk dat het onze ... is
Vrolijk, vrolijk hopsasa
Klap eens in je handen tralala
Klap eens in je handen tralala

Lang zal ze leven

Lang zal ze leven
Lang zal ze leven
Lang zal ze leven in de gloria
In de gloria
In de gloria
Hieperdepiep...hoera! 3x

Twee violen en een trommel en een fluit

Twee violen en een trommel en een fluit
En..... die is jarig en de vlaggen hangen uit 2x
Ei ei ei
En we zijn zo blij
Wantdie is jarig
En dat vieren wij
Ei ei!

Wel gefeliciteerd (melodie: Hankie Pankie)

Wel gefeliciteerd
Wel gefeliciteerd
Wel gefelicite-erd
Wel gefeliciteerd

Zonnestraaltje ben jij
Zonnestraaltje ben jij
Alle kindjes in de groe-oep
Buigen alle voor jou

Dit liedje klappen we ook.

Als je jarig bent

Als je jarig bent dan klap je in je handen (klap-klap)
Als je jarig bent dan klap je in je handen (klap-klap)
Als je jarig bent dan klap je
Als je jarig bent dan klap je
Als je jarig bent dan klap je in de handen (klap-klap)

Als je jarig bent dan stamp je met je voeten (stamp-stamp)
Als je jarig bent dan stamp je met je voeten (stamp-stamp)
Als je jarig bent dan stamp je
Als je jarig bent dan stamp je
Als je jarig bent dan stamp je met je voeten(stamp-stamp)

Als je jarig bent dan roep je hard hoera (hoera!)
Als je jarig bent dan roep je hard hoera (hoera!)
Als je jarig bent dan roep je
Als je jarig bent dan roep je

Als je jarig bent dan roep je hard hoera (hoera!)

Als je jarig bent dan doe je het alle drie (klap-klap, stamp-stamp, hoera!)
Als je jarig bent dan doe je het alle drie (klap-klap, stamp-stamp, hoera!)
Als je jarig bent dan doe je
Als je jarig bent dan doe je
Als je jarig bent dan doe je het alle drie (klap-klap, stamp-stamp, hoera!)

En een tractatie erbij

En een tractatie erbij
En een tractatie erbij
Want wij zijn allemaal zo blij
En een tractatie erbij
En een tractatie erbij
Hieperdepieperdepiep hoera!

Een kusje

Een kusje...een kusje...
Een kusje hoort erbij
Wantdie is jarig, want die is jarig
Een kusje...een kusje...een kusje hoort erbij

Een handje...een handje...
Een handje hoort erbij
Wantdie is jarig, want die is jarig
Een handje...een handje...een handje hoort erbij
Een knuffel...een knuffel...

Een knuffel...een knuffel...
Een knuffel hoort erbij
Wantdie is jarig, want die is jarig
Een knuffel...een knuffel...een knuffel hoort erbij

Tranenfeest vieren

Verjaardag en afscheid ineem

Als kinderen vier jaar worden, vieren we een tranenfeest, omdat het kind nu naar de basisschool zal gaan. Alleen kinderen die langer blijven (bijvoorbeeld in de zomervakantie) zullen vaak hun vierde verjaardag nog eerder vieren. De pedagogisch medewerkers spreken met de ouders af wanneer het feestje gevierd zal worden. Net zoals bij de verjaardag worden de ouders hiervoor uitgenodigd, mag het kind trakteren, krijgt het een kadootje en wordt er gezongen. Zie ook onder '***verjaardag vieren***'.

Moment van het feestje

Het tranenfeest wordt t tijdens het tafelmoment om 15.30 (of iets later) gevierd, zodat de ouders het kind daarna kunnen meenemen. Ritueel zwaaien dan alle kinderen van de groep het kind dat weggaat uit.

De afscheidsliedjes, die we naast de verjaardagsliedjes zingen

Oh wat een pech

Oh wat een pech oh wat een pech nu gaat weg
Oh wat een pech oh wat een pech nu gaat weg
Tot ziens, vaarwel, het aller beste het allerbeste
Tot ziens, vaarwel, het allerbeste ja ja

Zeg maar dag met je handje

Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag dag dag
Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag

Wat jammer nu dat je weggaat
En dat je ons nu alleen laat

Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag dag dag
Zeg maar dag met je handje, zeg maar dag

Wat jammer nu dat je weggaat
En dat je ons nu alleen laat